

Nu bor du på en annan plats.

Text o musik: J Fellenius

Copyright: Trust Words and Dreams AB

Ibland tycker jag det känns lite svårt
borta är det som en gång varit vårt
Aldrig mer får jag hålla din hand
Mor, döden fört dig till ett annat land

refr:

Så du tappade din fjäder när flög dej fri
Du hade inte ont då det var förbi
Men nu finns du ej här och jag saknar dig så
Jag längtar dig hit, kan ej förstå att
Nu bor du på en annan plats (2 ggr)

Jag ser ditt ansikte det lyser klart
Längtar dig hit så snart
Minns du sjöstjärnan nere på strand
fast döden fört dig till ett annat land

refr:

Så du tappade din fjäder....

Så käraste ängel, min kära mor
nu leker jag du i himmelen bor
För alltid ska vi hålla vårt band
fast döden fört dig till ett annat land

refr:

Så du tappade din fjäder...

....

Jag längtar dig hit ... *fast nu kan jag förstå att.*
Nu bor du på en annan plats (2 ggr)

Ingår i CD-skivan "**Saknade min röst**" (2014)

sånger av Johan Fellenius framförda tillsammans med Lena Lindström och Anna Nordgren,
inspelad till förmån för projektet "I Ljuset" som stöder för barn som mist sina föräldrar.

Innanför Fönstret

Text o musik: J Fellenius

Copyright: Trust Words and Dreams AB

Innanför fönstret står hon en dag
utanför blåser en vind
Ser genom rutan och hon mår ej bra
regndroppar på hennes kind

Men öppna ditt fönster och sjung ut din sång
som vi gjorde tillsammans en gång

Hon ser ut med sin fastbundna hand
inlåst på olyckans vind
där vaktas hon från frihetens land
så stängs ett hjärtas grind.

Men öppna ditt fönster och sjung ut din sång
som vi gjorde tillsammans en gång

Mellanspel instrumentalt

Att våga tro på ett rum utanför,
att verklig tillit finns
Hon dövar sin känsla med tankar som stör
ändå så vet hon och minns

Så hon vänder sig bort och hon torkar sin tår
nu då det snart blivit vår
Sen så öppnar hon sitt fönster och sjunger sin sång
som vi gjorde
som vi gjorde
som vi gjorde tillsammans en gång

Ingår i CD-skivan "**Saknade min röst**" (2014)

sånger av Johan Fellenius framförda tillsammans med Lena Lindström och Anna Nordgren,
inspelad till förmån för projektet "I Ljuset" som stöder för barn som mist sina föräldrar.

Saknade min röst

Text o musik: J Fellenius

Copyright: Trust Words and Dreams AB

Jag saknade min röst
spelade som tröst
Gitarren blev min vän
Ej så länge sen

*För nu är sommaren här igen
Ja, nu är sommaren här igen min vän
Solen lyser utanför mitt fönster
Solen lyser där så klar...
Och livet vänder åter*

Knappt ett år har gått
Många sånger har jag fått.
Det börja vid min å
Mådde dåligt då...

Nu har himlen blivit blå
så skönt att leva då
och att ge och att få
toner stora såsom små

För nu är sommaren...

Så stora såsom små
min sång den kan ni få
Så håll ut för ett tag
sen blir allting bra

*För nu är sommaren...
(2 ggr)*

Ingår i CD-skivan "**Saknade min röst**" (2014)
sånger av Johan Fellenius framförda tillsammans med Lena Lindström och Anna Nordgren,
inspelad till förmån för projektet "I Ljuset" som stöder för barn som mist sina föräldrar.

Mitt i November

Text o musik: J Fellenius

Copyright: Trust Words and Dreams AB

Mitt i november, dimman över skogen står

vysch, vysch, vysch

Utanför fönstret stängs ännu ett år

vysch, vysch, vysch

Sommarens dofter vilar där sov så gott

vysch, vysch, vysch

trädens grönska har redan glömts bort

vysch, vysch, vysch

Snön den har fallit, snart är julen här...

vysch, vysch, vysch

Månens bleka skiva håller jag så kär

vysch, vysch, vysch

Vargen kommer, Vargen kommer

Den ylar i mitt bröst

Vargen kommer och i mitt inre

hörs en omänsklig röst

Borta i hagen, går lammen betar fritt...

vysch, vysch, vysch

Tänker i stillhet att i natt får dom sitt...

vysch, vysch, vysch

Vargen kommer, Vargen kommer

Han blir deras död

Vargen kommer och i hagen

snön färgas röd

Fåglarna tystnar, hjärtat mitt hör jag slå

Längtar och längtar när ska det bli vår...

Finns inspelad på CD-skivan "**Saknade min röst**" (2014)

sånger av Johan Fellenius framförda tillsammans med Lena Lindström och Anna Nordgren, inspelad till förmån för projektet "I Ljuset" som stöder för barn som mist sina föräldrar.

Duggar smått i april

Text o musik: J Fellenius

Copyright: Trust Words and Dreams AB

Han går där med bollen under sin arm
leriga fotbollsskor
Tänker på hat-trick och en fotbollskarriär
vet i skallen var han bor.

Hans lugg den är för lång och skjortan för stor
skulle kunna varit min bror
Och den grönvita bilen ja den kommer sen så
nu är den alldeles brevid
Så pojken ja han tappar sin boll
sedan stannar hans tid.

*Och det duggar, det duggar, duggar så smått
och pojken han tänker precis som han vill*

Inne i bilen sitter en man,
hans ansikte verkar bekant
Fast pojkens far han är ju död,
så det kan faktiskt inte vara han
nej pojkens far han är ju död
så det kan faktiskt inte vara sant.

*Och det duggar, det duggar, duggar så smått
Och det duggar, det duggar, duggar så smått
och pojken han tänker precis som han vill*

Och pojken han släpper sin boll
för minnet är åter väckt
För randig är sorgen ja den är inte så lätt
minnet av pappan är åter väckt
Nej randig är sorgen ja den är inte så lätt
för minnet av våra döda blir aldrig släppt
Nej randig är sorgen ja den är inte så lätt
för minnet av våra döda blir aldrig släppt

*Och det duggar... ja det duggar så smått i april
Och jag tänker som jag vill...*

Finns inspelad på CD-skivan **"Saknade min röst"** (2014)
sånger av Johan Fellenius framförda tillsammans med Lena Lindström och Anna Nordgren,
inspelad till förmån för projektet "I Ljuset" som stöder för barn som mist sina föräldrar.

Älska världen tillsammans

Text o musik: J Fellenius

Copyright: Trust Words and Dreams AB

Jag vill leva världen tillsammans med dig
ett hav och en måne är allt vi behöver

Vill se ljuset lysa var vi än gå
vandra i tilltro på framtidens bro

Så vill du älska världen tillsammans med mig
en sol och en äng är allt vi behöver

Värma oss varsamt, i kärlek vi lär
mina händer i dina, våra ögon är här

Vill du skratta din gråt tillsammans med mig
bygga ett drömslott och hålla mig där

Så ska vi älska världen tillsammans med dom
Dom som i rädsla och ilska förblöder
Dom vi kallar våra systrar och bröder
Dom som också vill ha och behöver
Dom som blir över, dom som blir över

Så vill du älska, så vill jag älska
Så vill du älska, så vill jag älska
Så ska vi älska tillsammans

Ingår i CD-skivan "**Saknade min röst**" (2014)

sånger av Johan Fellenius framförda tillsammans med Lena Lindström och Anna Nordgren,
inspelad till förmån för projektet "I Ljuset" som stöder för barn som mist sina föräldrar.